



Themalessen voor tienergroepen



LES 1: VREEMDELINGSCHAP JE BENT ZELF NI VAN HIER!

Gave Veste

INLEIDING

Het EJV Jaartheme 2023-2024 is **ni van hier**. Op vraag van verschillende afdelingen bieden we vanuit **EJV JONG** een aantal uitgewerkte tieneravonden uit om met je jongeren aan de slag te kunnen rondom het EJV jaartheme.

Het is niet evident om met je twee voeten op aarde en met je hoofd in de hemel te leven. Toch is dat exact de spanning waar we als christenen in staan. Met dit jaartheme erkennen we die spanning: we verlangen ernaar om voor eeuwig thuis te zijn bij onze hemelse Vader, en tegelijkertijd hebben we een opdracht waardoor we ons leven op aarde ten volle mogen leven.

In deze vier uitgewerkte tieneravonden behandelen we verschillende aspecten van **ni van hier** zijn:

Vreemdelingschap – Vreemdelingschap is een thema dat in de Bijbel ontzettend vaak voorkomt. Wij zijn vreemdelingen in deze wereld, en dat kan ons helpen om ons te identificeren met vluchtelingen in deze wereld. In deze les kijken we wat de Bijbel te zeggen heeft over vreemdelingen en wat we als vreemdelingen kunnen betekenen voor mensen die op een andere manier ook vreemdeling zijn. Deze les wordt uitgewerkt door Gave Veste.

Zending – We zijn ni van hier, maar hebben wel een opdracht op de plek waar we leven. Dat kan ons helpen om ons te identificeren met zendelingen die naar een andere plek verhuizen om daar de boodschap van Jezus te brengen. Wat kunnen we leren van zendelingen en hoe helpt ons dat om een ambassadeur van Gods Koninkrijk te zijn op de plek waar wij leven? Deze les wordt uitgewerkt door OMF België.

Gerechtigheid - Gerechtigheid is hét kenmerk van de nieuwe wereld. We zijn nog niet daar, maar we zijn wel geroepen om die nieuwe wereld hier al zichtbaar te maken. Hoe geven we dat handen en voeten? Deze les wordt uitgewerkt door Compassion.

Weerbaarheid – Het vergt heel wat van gelovige jongeren om te leven in een wereld die dat helemaal niet is. In deze les zoeken we naar handvaten om sterk in onze schoenen en identiteit te staan. Deze les komt uit het tienerprogramma van Jeugdwerk Met Lev, een methode die je een heel jaar voorziet van uitgewerkte tieneravonden.

IJSBREKER

BENODIGDHEDEN

- Laptop
- Beamer

Start de tieneravond met een quiz. Deze quiz is beschikbaar als powerpointpresentatie en vind je hier: <https://ap.lc/150xu> (of via het inspiratieplein op EJV.be). De antwoorden van de quiz staan hieronder inclusief een woordje uitleg dat je kan delen.

Vraag 1: Hoeveel mensen zijn er op de vlucht in de wereld?

D 108 miljoen (een record in de geschiedenis van de mensheid)

Vraag 2: Uit welke landen zijn de meeste mensen op de vlucht?

B Oekraïne en Syrië. Meer dan de helft van alle inwoners van Syrië is gevlucht. 6.5 miljoen naar een veiligere plek in Syrië en 6.5 miljoen naar het buitenland.

Vraag 3: Welk land vangt de meeste vluchtelingen op?

D. Turkije. Dit land vangt 3.5 miljoen vluchtelingen op.

Vraag 4: Hoeveel procent van de vluchtelingen wordt opgevangen in een 'ontwikkelingsland'?

A. 86%. Dat betekent dus dat de armste landen de zwaarste lasten dragen.

Vraag 5: 75% van alle vluchtelingen worden opgevangen in een buurland

A Waar. Samen met vraag 4 zie je dus dat de meeste mensen helemaal niet naar Europa komen. De meeste vluchtelingen wonen in arme landen als Kenia, Tanzania en Bangladesh. In Bangladesh is het grootste vluchtelingenkamp van de wereld met 1 miljoen mensen gevlucht uit buurland Myanmar.

Vraag 6: Het aantal mensen op de vlucht is sinds 2010 gestegen met:

C 100%. Het aantal mensen op de vlucht is in de jaren '80, '90 en '00 altijd stabiel geweest rond de 40 miljoen. Sinds 2010 is dit aantal verdubbeld. Het einde van die stijging is nog niet in zicht. De grootste stijging was namelijk tussen 2020 en 2021 en tussen 2021 en 2022...

Vraag 7: 20% van alle mensen op de vlucht is kind (-18)

B Niet waar. Het gaat om 40% van alle mensen op de vlucht.

Vraag 8: Hoeveel mensen vroegen in 2022 asiel aan in België?

B 35.000.

Vraag 9: Hoeveel procent van de mensen die asiel aanvragen in België mogen blijven?

C 40%. Van de 35.000 mensen die asielaanvragen mag 40% na de beoordeling als vluchteling in ons land blijven. De anderen moeten terug omdat ze niet worden erkend als vluchteling.

Vraag 10: Wat zegt de Bijbel over vreemdelingen?

D Liefhebben als jezelf. Zie verderop in de studie.



STUDIE

De Bijbel is het boek van de vreemdeling. Het vertelt het verhaal van de mens onderweg, op reis, op de vlucht. Je kan de vraag stellen aan de jongeren: wie was de eerste persoon in de Bijbel die moest vluchten. Antwoord: Adam en Eva.

Bijbelse vluchtelingen

Adam en Eva werden gedwongen het paradijs te verlaten en moesten op zoek naar een nieuw (t)huis. Zo werden ze de eerste vluchtelingen (gedwongen migratie). Daar begint het verhaal van de mens op reis, op de vlucht, op zoek naar een nieuw thuis. Onderweg komen we andere BV's (Bijbelse vluchtelingen) tegen, onder andere: Abraham (Gen 12:10 hongersnood, Izak (Gen 26, hongersnood), Jakob (Gen 28, vervolging door familie), Jozef (Gen 37, slachtoffer mensenhandel), David (o.a. 1 Samuel 29, politieke vluchteling, volk Israël als geheel (ballingschap), Jezus (Mat 2, vervolging). Je kan één of enkele verhalen kort vertellen/samenvatten of toelichten.

Kortom: de vele helden die ons zijn voorgegaan weten wat het is om te moeten vluchten. Vervolgens leert de Bijbel ons expliciet dat we zelf ook vreemdelingen zijn:

1. We waren als heidenen (niet-joden) vreemdelingen ten opzichte van Gods volk (Efeze 2:11-12)
2. Nu zijn we verwelkomt binnen Gods volk alleen maar door genade (Efeze 2: 13-20)
3. Daardoor zijn we vreemdelingen geworden op aarde net als het Joodse volk altijd ook al was (Fil 3:20 en 1 Petrus 2:11 en 1 Petrus 2:9-10).

Conclusie: Misschien zijn wij als christenen zelfs wel meer vreemdeling dan de vluchteling... We staan hierdoor dichterbij vluchtelingen dan we denken. We mogen ons verwant weten met mensen die onderweg zijn. We mogen ons verwant weten met vreemdelingen. We mogen ons verwant weten met mensen op zoek naar een land om thuis te komen. Alleen in Jezus komen we werkelijk thuis!

Reflectie

Wereldwijd zijn er ruim 100 miljoen mensen op de vlucht. Hoe reageren we op deze cijfers? De ene roept 'alle grenzen dicht, genoeg is genoeg'. Een ander wil misschien ieder van hen helpen en hier opvangen. Politiek gezien zijn hier zeer interessante discussies over te voeren, maar is dat onze taak? Is er niet meer? Is er een ander perspectief?

Ja, ongeacht politieke opvattingen is er een andere invalshoek. De ruim 100 miljoen vluchtelingen confronteren ons met het onrecht in de wereld. Doen wij persoonlijk werkelijk recht aan hen, aan onze naaste? Hebben we onze naaste lief als onszelf? Het verhaal van de barmhartige Samaritaan maakt ons heel duidelijk dat de vreemdeling ook onze naaste is. Hoe we ook tegen onze landsgrenzen aankijken: **de vluchteling die bij ons om de hoek woont dienen we als onze naaste lief te hebben. Laten we doen waar we voor geroepen zijn: onze naaste liefhebben. Dat maakt pas echt een verschil in het leven van die ene vluchteling bij jou om de hoek. Laten we als vreemdeling op aarde naast de vreemdeling in België staan.**

GESPREKSVRAGEN

- Wat komt als eerste in je op bij het woord “vluchteling”? En hoe wordt er in jouw kerk gesproken over vluchtelingen? En op school?
- Welke mensen in de Bijbel zijn er allemaal gevluht en waarom? Schrijf ze allemaal eens op met de reden waarvoor ze vluchten. Wat valt je op?
- Wat kunnen we leren van Leviticus 19: 33-34 als het gaat over de omgang met vreemdelingen?
- Lees Deuteronomium 10:17-19. Hoe kijkt God aan tegen vreemdelingen? En welke opdracht geeft Hij zijn volk? Welke concrete zaken moeten zij doen?



VERWERKINGSOPDRACHT

BENODIGDHEDEN

- Knutselspullen in kerstsfeer

Elk jaar deelt Gave Veste samen met haar vrijwilligers 2.000 kerstkaarten uit aan vluchtelingen. Op de presentjes mag geen expliciete christelijke boodschap staan. Waarom doen we het dan kan je denken...?

1. Om je leven te kunnen delen met mensen op de vlucht moet je hen eerst ontmoeten. De uitdeelactie zijn hier een geschikt middel voor. De meeste vrijwilligers koppelen aan het uitdelen een moment van ontmoeting.
2. Het presentje is een gebaar van liefde en aandacht dat wel degelijk door de bewoners bijzonder wordt gewaardeerd. Het toont hen dat er mensen zijn in ons land die om hen geven.
3. De uitdeelacties openden de deuren voor activiteiten in asielcentra. Waar deze vaak gesloten waren voor Gave Veste creëerde we vertrouwen. Over de brug van vertrouwen konden christelijke vrijwilligers vluchtelingen ontmoeten. De medewerkers van de opvangcentra zagen vervolgens met eigen ogen dat we het vertrouwen waard zijn!

Hoe werkt het?

Het thema dit jaar lees je op www.gaveveste.be/uitdelen

De kaarten mogen er feestelijk uitzien met glitters en strikjes. Leef je uit!

Er mag niets christelijk op de kaarten staan, dus geen Bijbelteksten of verwijzingen. Je mag zo veel en zo weinig kaarten maken als je wilt.

In de kaarten wordt een sticker geplakt met een groet in verschillende talen. Hou er dus rekening mee dat deze sticker (A7 formaat) nog in de kaart kan worden geplakt.

Inleveren:

1. Geef je kaarten af aan één van de Gave Veste medewerkers
 2. Lever het in bij het Goede Boek:
 - Het Goede Boek Genk: Vennestraat 345, 3600 Genk
 - Het Goede Boek Leuven: Tervuursesteenweg 194, 3001 Leuven
 - Het Goede Boek Kortrijk: Meensestraat 79, 8500 Kortrijk
 3. Of per post naar: Eugeen Vanhoorenbekelaan 18, 3010 Leuven
- Meer informatie via lara@gaveveste.be

OVER GAVE VESTE

Deze les werd ontwikkeld door Gave Veste vzw

Wij zijn een organisatie die kerken en christenen motiveert, mobiliseert en ondersteunt om de liefde van Jezus in woord en daad te delen met vluchtelingen.

Jij kan hierin meewerken als tiener. We gaan graag met je tienergroep naar een asielcentrum in de buurt om met de vluchtelingenkinderen allerlei toffe activiteiten te doen. Je kan ook mee met het EJV Wereldkamp dat samen met Gave Veste wordt georganiseerd. Een tof kamp in de paasvakantie waar we in de namiddag activiteiten organiseren met kinderen/tieners van een asielcentrum!

Getuigenis uit Brugge

Wat kan er gebeuren als je als christen de stap zet naar een asielcentrum? Het kan zomaar beginnen met een ochtend knutselen met vrouwen en kinderen en eindigen met Bijbelstudie en bevrijding! Zo ging het ook met Gave Veste-medewerker in Brugge. Toen in het dorpje Jabbeke een opvangcentrum opende stond ze vooraan om deze vluchtelingen te verwelkomen. Ze deed mee aan allerlei activiteiten en nam zelfs de jeugdgroep uit een Brugse kerk mee. Tot op een dag... Op een dag ontmoette ze twee mensen die gevlucht waren uit Iran. Het waren mensen die de Islam hadden verlaten en onderweg op hun reis Jezus leerden kennen. Ze noemden zich christen maar wisten nog maar weinig van wie Jezus was en wat Hij voor hen heeft gedaan. De Gave Veste-medewerker nodigde hen thuis uit om hen te leren kennen. Hieruit volgde een Bijbelstudie. Na één van die studies gaf een één van de Iraniers aan dat hij wilde breken met bepaalde zondes uit het verleden. En dat vertelt onze collega:

“Na zijn ‘bevrijding’ kreeg A. de zondag erop een beeld van God toen hij de kerk inging. Hij zag een leger met Jezus vooraan en hij als eerste militair. Hij durfde het gisteravond haast niet te vertellen zei hij want hij houdt niet van het leger en wil niet strijden en begreep niet waarom God hem zo een beeld gaf. We hebben gezegd dat hij dat al wandelend met Jezus in zijn achterhoofd kan houden en aan God uitleg mag vragen.

Er zijn verschillende opties hebben we gezegd en één ervan is dat hij in het leger van God de eerste mag zijn om voor zijn volk uit te komen. Wij bidden al de hele tijd sinds wij hen kennen dat ze pioniers mogen zijn voor hun volk en ergens een koppel mag worden die hun nek mag uitsteken.

Wij zijn niet zo echt beelddenkers maar voor hem was het een bemoediging zegt S. omdat A. erg min denkt over zichzelf omdat hij zo weinig weet over de Bijbel in vergelijking met S. Achteraf zei A.: ‘Dus het is niet erg om in Gods leger te strijden?’”

Wat een wonderen in ons eigen land als volgelingen van Jezus zoeken naar hen die verloren zijn!