



Soms dan voel ik mij ni van hier,
Leef ik niet volgens hun manier.
Want ik doe wat de Heer Jezus vraagt
als ik Zijn liefde draag.

Soms dan kom ik van Jupiter:
Alles lijkt daar oneindig ver.
En voel ik mij eenzaam en alleen,
God is om mij heen.

Refrein:

Wij zijn ni van hier maar wij zijn van boven.
Wij zijn ster-ker als wij in God geloven.
Samen op weg naar het vaderland.
Wereldvreemd geboren maar wij houden stand.

Soms voel ik mij van op de maan,
niemand hier die mij kan verstaan.
Spreek ik dan soms een andere taal?
Dat is niet normaal.

Soms dan voel ik mij niet meer safe,
Alsof ik bang door de ruimte zweef.
Losgemaakt van de zwaartekracht
maar Hij houdt mij vast.



Refrein:

Wij zijn ni van hier maar wij zijn van boven
Wij zijn ster-ker als wij in God geloven
Samen op weg naar het vaderland
Wereldvreemd geboren maar wij houden stand

Bridge:

Met mijn hoofd in de wolken, mijn voeten op de grond
Zo liep de Here Jezus hier ook op aarde rond
Als Hij ons leert vertrouwen en leven door Zijn Geest
Dan wordt het in de wereld een hemels feest

Refrein: (A capella)

Wij zijn ni van hier maar wij zijn van boven
Wij zijn ster-ker als wij in God geloven
Samen op weg naar het vaderland
Wereldvreemd geboren maar wij houden stand

Refrein:

Wij zijn ni van hier maar wij zijn van boven
Wij zijn ster-ker als wij in God geloven
Samen op weg naar het vaderland
Wereldvreemd geboren maar wij houden stand

Ending:

Wereldvreemd geboren maar wij houden stand